

Liturgie internetviering de Hoofdhof op zondag 24 mei 2020

Thema: Hoop

Voorganger: ds. Elly Urban uit Zwolle

Ouderling/Lector: Theo Zijlstra

Organist: Jan Post

Zang: enkele koor- en gemeenteleden

De bloemen gaan met een hartelijke groet naar
mw. J. Boetes-Tigchelaar en mw. M.C. Nijenhuis-Akkermans

Welkom

Zingen: Lied 695: 1, 3 en 5

1 Heer, raak mij aan met uw a - dem,
reik mij uw stra-lend licht,___
wijs mij nieu-we we - gen,
geef op uw waar-heid zicht.---

Liedboek O

3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

5 Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Aansteken gemeentekaars

Votum en groet

Gebed

Lied door Sascha en Erik Raaijman

- *Vergeet me niet, Coco*

Voor de kinderen

Lezing: 1 Petrus 3: 8 t/m 15

Zingen: Lied 330

①
 ②
 Woord dat ruim-te scheidt, toe-komst, wijd licht land
 waar ge-rech-tig-heid als ri-vie-ren stroomt,
 waar een wijn-stok bloeit te-gen klip-pen op -
 e-ven is het waar en dan is het weg.
 Toon mij niet ver-geefs wat mijn ziel ver-langt,
 geef dat ik vol-hard in uw ver-ge-zicht.

Overdenking

Muzikale meditatie Sascha en Erik Raaijman

- Heer we kijken omhoog, Sela
- Sammy, Ramses Shaffy

Gebed

Collecte-oproep

Zingen: Lied 829: 1, 2 en 3

1 De lief - de gaat ons voor
 van den be - gin - ne;
 zij is een lich-tend spoor,
 een vuur van bin - nen dat straalt.

Liedboek C

- | | |
|---|---|
| <p>2 De hoop die in ons is
 en ons doet leven,
 dat is een erfenis
 om door te geven
 voorgoed.</p> | <p>3 Wij houden ons bereid
 om te ontvangen
 de Geest die ons geleidt
 en ons verlangen
 vervult.</p> |
|---|---|

Zegen

Muziek door Sascha en Erik Raaijman

- Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug

De kerkenraad wenst u een goede zondag.